

VERHALENKAMER-T

VOORWOORD

In de periode dat de Verhalenkamer stil heeft gelegen vanwege de corona-pandemie was de verhalenkamer-T een andere manier om toch contact met elkaar te hebben rondom inspirerende teksten, mooie foto's en handige tips. Zoals altijd in het leven verandert alles voortdurend. Soms ervaren we dat als vervelend, een andere keer juist als positief. Ik ben in ieder geval enorm blij dat we na de herfstvakantie weer kunnen gaan starten met de Verhalenkamer bij het MST.

De plaats verandert van beneden naar boven. In lokaal B3 op de eerste verdieping hebben we een aantal 'luie stoelen' staan en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Voorlopig kunnen er maximaal acht personen per keer meedoen aan de gespreksgroep. Je bepaalt per keer of je komt of niet.

Hopelijk tot ziens in november!

Lydia

VERHALENKAMER:

Lokaal B3, dinsdagmiddagen
van 13.00 tot 14.00 uur.

Start op 2 november 2021



VERHALENKAMER-T

DE VERANDERING

In maart gingen we volledig in lock-down. Terwijl mensen in Nederland niet meer naar werk mochten, thuis geen groep mochten ontvangen, de kinderen niet meer naar school mochten, de sportclubs op slot gingen, we 's avonds na tien uur niet meer op straat mochten zijn en er dus heel veel niet meer kon, ontwaakte de natuur weer langzaam en kwam juist weer tot leven. Zij laat zich niet leiden door de regels van de mensen wereld. Als je dacht dat iets dood was, kwam het nu weer tot leven. Knoppen ontluiken, eieren barstten open en kuikentjes en lammetjes zagen hun eerste levenslicht. De egel liet voorzichtig z'n snuitje zien, de vogels, waaronder de merels, leeuweriken en nachtegalen, begonnen hun mooiste liederen te zingen. De sneeuwkllokjes lieten hun klokjes weer zien, daarna volgden de krokussen, daarna de zonnige, gekleurde narcissen die zich helemaal openden en hun hart vrij gaven.

Inmiddels is de herfst begonnen. De dieren en planten beginnen zich op te maken voor de

winter. Sommige vogels, waaronder zwaluwen, nachtegalen, spreeuwen, vinken en sijen, vertrekken naar warmere oorden.

Egeltjes, vleermuizen en hamsters maken zich klaar voor de winterslaap. Reptielen en kikkers duiken diep de modder in en zelfs wespen en hommels houden een winterslaap. Heel veel bomen verliezen hun blaadjes en heel veel planten trekken zich terug in de bodem.

Hoe anders is het nu in de mensenwereld. Zij komt weer tot leven. We mogen de straat weer op, mogen weer bezoek ontvangen, mogen weer naar het werk, de schooldeuren zijn weer volledig open. Sportclubs gaan van het slot, toeschouwers zijn weer overal welkom en de horeca, theaters en bioscopen gaan ook weer open. Terwijl de natuur zich sluit is onze wereld opengegaan! We hopen dat dit zo blijft, maar het zou ook zomaar weer kunnen veranderen...

Tekst: Rob Kuiters



VERHALENKAMER-T

HERFSTGEDACHTEN



Bladeren, rood en groen
Dwarrelen om mijn voeten
Paddenstoelen in het plantsoen
Daar waar ze wezen moeten

De natuur weet altijd haar gang te gaan
Daar kunnen wij veel van leren
Het gras groeit, vindt vanzelf haar baan
Dat laat zich niet keren

De vogeltjes gaan niet op cursus
Om hun lied te zingen
Het roodborstje en ook de mus
Ze doen gewoon hun dingen

Het egeltje zwerft 's nachts door de tuin
Slaapt in bij ochtendglorien
Het pruimenboompje wuift met de kruin
Want zo is het geboren

Konden wij elkaar maar laten
Zoals de natuur dat doet
In plaats van al het meten in maten
Van dit is wel en dat is niet goed

De bramen groeien gewoon hier en daar
Geeft niet wat iemand ervan vindt
De slakken hebben overal hun huisje klaar
En gaan hun gangetje over het grind

De enige die niet gewoon zijn ding doet
En zich ver boven iedereen voelt verheven
Is de mens die altijd van alles maar moet
Zonder zichzelf rust te geven

Rust om te zijn, gewoon er te zijn
In plaats van al die hoge doelen
Steeds maar weer nieuwe zakken, oude wijn
Waarom niet alleen gewoon voelen

We moeten teveel
We leven te weinig
We staan niet genoeg even stil

Pluk nu het moment
Geniet van het leven
Want het is te kort en te pril

Tekst: Gabriëla Mommers, 8 oktober 2008

VERHALENKAMER-T

TIP

Kom eens langs bij de Verhalenkamer. Je kunt zo maar aanschuiven, luisteren, zelf iets vertellen als je dat wilt.

De thema's zijn elke keer anders. De sfeer is veilig en vertrouwd. Iedereen komt aan bod en mag aanwezig zijn op zijn of haar eigen manier.

TERUGKOPPELING

Dit is de laatste versie van *Verhalenkamer-T*.

Wij gaan er nu mee stoppen. In november gaan we op locatie de verhalenkamer live weer opstarten. Wij vonden het leuk om de *Verhalenkamer-T* te maken. Hopelijk hebben jullie zodoende nog een beetje betrokkenheid bij de Verhalenkamer gehad.

Heb je nog ideeën of onderwerpen voor de toekomst van de Verhalenkamer: laat het ons dan weten! (Email: verhalenkamer-t@rooihart.nl)

John Bisschop & Rob Kuiters

TOEGIFT

Als alles verandert
Verander dan mee
Laat los wat voorbij is
Zeg niet te snel nee

Beweeg met het leven
Zoek en verbind
Nieuwe ideeën
En iedereen wint

