



- Het MST is gesloten tot 20 mei.
- Thuisblijven is de beste manier om andere mensen te helpen. Het Coronavirus krijgt dan minder kans om zich te verspreiden. Dat is echt nodig. Je kunt er gevaarlijk ziek van worden.
- Het MST is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 13.00-15.00 uur



06-48456177



Goedendag aan iedereen die bij het MST is betrokken!



Op straat /Rob van der Zwan

In het MST heb ik nooit een fotoestel bij mij, buiten het MST heel vaak.

Tijdens een avondwandeling in de stad, vorige week, kwam ik Kudret tegen.

“Mijnheer, mijnheer, foto! riep hij” en wees naar zichzelf. Hij ging er eens goed voor staan.

...Ja, ja het ging goed met hem...wanneer ging het MST nu eens open...?

In memoriam van zuster Majella/Rob van der Zwan

Op 27 mei overleed zr. Majella Hoppenbrouwers. Zij werd 89 jaar. Op 30 april was haar uitvaart waar namens het MST Peter van Geel en ik aanwezig waren. Velen zullen haar nog kennen, hoewel zij de laatste jaren niet meer op het MST aanwezig kon zijn. Vanaf 1995 was Zr. Majella actief bij het MST. Het MST was de plek waar zij zo aan verknocht raakte. En vooral aan de mensen die daar op haar pad kwamen. Zr. Majella was een ‘mensen-mens’. Het moeten er tientallen geweest zijn: mensen die het niet gemakkelijk hadden en die zij op haar eigen wijze onder haar hoede nam. Zr. Majella onderhield soms jarenlang contact met hen. Zij was trouw aan mensen en ‘present’ bij mensen.

Een paar geleden is er een film gemaakt over het leven van Zr. Majella in Papoea-Nieuw-Guinea waar zij veertig jaar heeft gewerkt. De film - The New Dress - duurt ongeveer 20 minuten en is een absolute ‘Must See’.



Klik op onderstaande link voor The New Dress:

<https://rooihart.org/wp-content/uploads/2020/04/The-New-Dress-def-210416-4.mp4>

Bij de poort/Lydia Verhagen

Vorige week stond ik bij de poort van het gesloten MST. Ik was bezig om de gelamineerde versie van ‘Verhalenkamer-T’ aan het hek vast te maken, toen er een bekende van de huiskamer naar me toe kwam. Of het MST open ging? vroeg hij in het Engels. Ik legde hem uit dat dat voorlopig nog niet het geval was, maar dat we wat teksten en foto’s aan de poort ophangen zodat mensen wat te lezen en te kijken hebben. Dat vond hij een leuk plan. Het is nog wel allemaal in het Nederlands...ik zal zorgen dat er ook iets in het Engels aan de poort komt voor jou! zei ik. Er ontstond een heel gesprek. Hij miste de huiskamer...en vertelde dat hij zich angstig voelde. Toen hij weg liep zei ik ‘maak je niet teveel zorgen, er is geen reden voor paniek... Hij bedankte me uitvoerig voor deze geruststelling...en zei: ‘niemand stelt me gerust...in al die tijd heeft nog niemand dit tegen me gezegd...dankjewel! Het doet me goed.’ Weglopend met mijn fiets kom ik de volgende bekende van MST tegen. En aan de overkant ook twee mensen. Het vraagt wel even aandacht om echt op anderhalve meter te blijven, maar het is zoooo leuk om op deze manier een paar mensen weer te spreken!

MST berichten/2
30 april 2020



Opgeven Verhalenkamer-T/ Lydia Verhagen

De 'Verhalenkamer-T' wordt niet meer automatisch met de klop-klop-berichten meegestuurd. Wil je deze blijven ontvangen, geef je dan even op: verhalenkamer-t@rooihart.nl

Namens het team van MST:



Blijf positief - wij houden contact.

Een hartelijke groet van Anne, Bic, Bouke, Lydia, Marieke, Marianne, Nadir, Nienke, Rob, William.