



- Het MST is gesloten tot 20 mei.
- Thuisblijven is de beste manier om andere mensen te helpen. Het Coronavirus krijgt dan minder kans om zich te verspreiden. Dat is echt nodig. Je kunt er gevaarlijk ziek van worden.
- Het MST is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 13.00-15.00 uur



06-48456177



Goedendag aan iedereen die bij het MST is betrokken!



Verhalenkamer-Thuis/ Lydia Verhagen

In deze bijzondere periode, waarin een groot deel van onze samenleving stil is gevallen, bevinden we ons op een soort T-splitsing waar we even niet verder rechtdoor kunnen. We staan grotendeels stil. Straks, maar misschien ook nu al, bepalen we hoe we weer verder gaan. Nu zoeken we naar hoe we stil staan.

Het brengt moeilijkheden en mogelijkheden.

In deze periode hebben we, misschien nog wel meer dan anders, behoefte aan contact, troost, bemoediging, en inspiratie.

Tijdens de gewone openingstijd van het MST is er iedere week een bijeenkomst in de Verhalenkamer. Een uur lang is er ruimte voor uitwisseling en gesprek. Telkens rondom een ander thema. Zolang het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen zal er wekelijks een 'Verhalenkamer-T' worden verspreid.

Het eerste exemplaar sturen we mee met dit klop-klop-bericht. Als je deze 'Verhalenkamer-T' wilt blijven ontvangen, kijk dan in dit eerste exemplaar hoe je je hiervoor kunt opgeven.



Uit het vizier, maar nog wel in beeld/ Pieter Kostman

Bijna dagelijks kwam hij binnen in het MST om even te genieten van de drukte, vertelde hij mij ooit. Even een andere sfeer dan hij gewend is. Rustig zie ik hem werken in de drukte, wat voor mij onbegrijpelijk lijkt, maar het scheen te helpen met zijn concentratie.

Nu in de corona-tijd zit hij alleen thuis, in alle rust te werken. Hij mist de krachten en samenhang van het MST. Dit gemis van de aandacht, de gemeenschap, hulp en gevoel van plaats is een groot compliment voor iedereen die werkt en aanwezig is in het MST.

Gemis, misschien op het eerste gezicht een negatief iets, maar wanneer we het beeld uitvergroten: een vorm van liefde voor wat er is en dat mag ook gevoeld worden.



Ongemakkelijke telefoontjes/ Marieke van Geelen

Nu het contact in de wandelgangen bij het MST weg is gevallen, komt het aan op telefoongesprekjes. Soms begin ik een telefoongesprek met lood in de schoenen, het voelt alsof ik me in iemands privéruimte begeef. Zo ook een gesprek met een vrijwilliger die nog niet zo lang bij het MST actief is.

Het gesprek begon zoals ik het had verwacht, inhoudelijk, zakelijk, betrekking hebbend op de gedeelde kennis bij het MST. Maar ik had nog een missie, ik wilde te weten komen of deze man eenzaam was, of er wel iemand was die oog voor hem had en of er misschien wel mensen waren waar hij veel zorgen over had. Na 10 minuten besloot ik dan toch maar heel direct te zijn en te vragen, 'goh... uhm... het is misschien een beetje een rare vraag maar... ben je eigenlijk getrouwd of woon je samen ofzo?' Ik haastte me om er achteraan te vertellen waarom ik dat vroeg: 'ik bedoel, wij moeten mensen in beeld houden, snap je? Als je eenzaam bent dan kan ik wel vaker bellen of misschien kunnen we je ergens bij helpen?'. Gelukkig moesten we allebei hard lachen om de directheid waarmee de vraag gesteld werd. Hij bleek getrouwd te hebben kinderen en klonk niet eenzaam. Het gesprek kreeg door mijn vraag een hele andere wending. Nu heb ik een veel beter beeld bij die ene vrijwilliger die elke week trouw komt, maar die ik niet kende. We krijgen elkaar op deze manier misschien wel een beetje beter in beeld.



Tilburgs 'Koningspakket' voor daklozen/ Lydia Verhagen

Een andere vorm van mogelijkheden in moeilijke tijden zoeken is een mooi initiatief vanuit de wijkraad van het postcodegebied waar MST ook deel van is.

Dit jaar wordt het koninklijk verjaardagsfeest omgetoverd tot Woningsdag. Thuisblijven in een eigen woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Tilburg steken we dak- en thuislozen een hart onder de riem met een 'Koningspakket'.

Het initiatief is ontstaan vanuit Platform 5041; een samenwerking tussen bewoners uit postcodegebied 5041, Wijkraad Theresia, gemeente en Traverse. De inhoud van het Koningspakket wordt in overleg met Traverse bepaald, afgestemd op behoeften en zoveel mogelijk ingekocht bij kleine Tilburgse ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorgingsproducten, beltegoed voor contact op afstand en een moestuintje voor kinderen.

Help je mee? Maak dan een bijdrage over naar rekeningnummer **NL84 INGB 0005 0542 45** van Stichting Wijkraad Theresia Tilburg o.v.v. Koningspakket.

<https://www.wijktheresia.nl/tilburgs-koningspakket-voor-daklozen/>



Blijf positief - wij houden contact.

Een hartelijke groet van Anne, Bic, Bouke, Lydia, Marieke, Marianne, Nadir, Nienke, Rob, William.