



- Het MST is gesloten tot en met 28 april.
- Thuisblijven is de beste manier om andere mensen te helpen. Het Coronavirus krijgt dan minder kans om zich te verspreiden. Dat is echt nodig. Je kunt er gevaarlijk ziek van worden.
- Het MST is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 13.00-15.00 uur



06-48456177

Goedendag aan iedereen die bij het MST is betrokken!

Gezien? Ik bedoel de persconferentie van premier Rutte dinsdagavond. Met al die voor- en nabeschouwingen is het net een voetbalwedstrijd. Maar de enige die een sprintje trok - met de handen dan - is de gebarentolk naast Rutte. Respect voor die vrouw! De boodschap was niet leuk. Nederland blijft dicht tot en met 28 april.



Ook het MST blijft dus dicht tot en met 28 april.

Anne Zeegers stuurde Rob dit bericht: 'De energie en dynamiek van het centrum, de mensen, de ontmoetingen, de onverwachte momenten en alle kleine dingen die het MST heeft gevormd zoals het nu is. Dat is wat ik mis en nog meer waardeer dan ooit te voren.' Iedereen zal zich hierin herkennen.

Het team belt zich de oren van het hoofd. 'Wat lief dat je aan me denkt!!!' zeggen veel mensen als ze worden gebeld. Het is goed te weten dat het gewaardeerd wordt.

Lydia werkt aan een doorstart van de Verhalenkamer. Later meer hierover.



Stille krachten. Zonder ICT zijn we nu niks. Hulde aan de computervrijwilligers die dat mogelijk maken, de boel in de lucht houden, websites online zetten.



Vlak Lex Kielim niet uit: hij heeft een blog gemaakt waar alle creatieve groepen op aan kunnen/mogen sluiten. <https://schilderkamer.blogspot.com/>. Mooi hoe ook Jonas zijn schilderkamer heeft gekregen. Kijk maar eens. Jonas? Vraag maar eens.



De MST-Taalschool komt online op stoom. Er is in veel groepen persoonlijk contact, sturen docenten videoboodschappen en verzinnen de leukste huiswerkopdrachten. Zoals een kookopdracht waar ook de kinderen van de cursisten aan mee konden doen.



We kregen bericht dat Urszula Ciszewska is overleden. Ook is vannacht overleden de romavrouw Rashida. Lydia staat de familie bij.

Kijk hier eens naar. Misschien kan het je helpen:



<https://www.t-helpt.nl/ik-zoek-hulp/corona-hulp/>



Een maaltijd van ONS Soepje. Het is bedoeld voor Tilburgers die ziek zijn, bij een risicogroep horen of om een ander andere reden even niet (gezond) kunnen koken. Aanmelden kan elke dag tot ten minste 6 april via onssoepje@gmail.com of via 013-5498646. (telefonisch alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur)

Blijf positief – wij houden contact.

Een hartelijke groet van Anne, Bic, Bouke, Marieke, Marianne, Nadir, Nienke, Lydia, Rob.